

Vraag het aan Morya



Ik zal bij je zijn

“Je hoeft niet in paniek te raken als het eens fout gaat. Weet dat er dingen zijn die je te leren hebt en die altijd weer je aandacht zullen vragen. Je zal ook altijd verder komen. Probeer heel vertrouwensvol om te gaan met het Goddelijke in je eigen bestaan. Wanneer je dit kan, dan kan het niet fout gaan in je leven, want de fouten die er eventueel gebeuren, zullen rechtgezet worden. Je zal inzicht krijgen in je fouten, waardoor je vooruit kan gaan.

Je hoeft niet bang te zijn. Wees vertrouwensvol, ga om met de mensen die voor jou belangrijk zijn en leer van hen. Je kan altijd leren van de mensen uit je onmiddellijke omgeving, want zij hebben een betekenis in jouw leven. Kijk alsjeblieft naar die mensen, luister naar hen en vertrouw erop dat je van hen kan leren.

Weet dat jij ook iemand bent die zichzelf in handen kan hebben en die zichzelf tot uitdrukking brengt. Want ook jij hebt een betekenis voor je medemensen, zeker en vast voor je onmiddellijke omgeving.

Het is van groot belang dat je je eigen weg durft te gaan en de dingen die er in jou zijn, naar voren durft te brengen. Daar is moed en durf voor nodig en ook de aandacht voor je eigen diepere Zijn. Je zal daarin geleid worden. Ik zal bij je zijn en je voortdurend een influistering geven.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf”
(uit hoofdstuk 9: ‘Je kan jezelf realiseren’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 301

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


